

## Vraag het aan Morya



### Geduld, geduld, geduld

“Geduld, geduld, geduld. Want als je dit niet hebt, lukt het niet echt. Als je gehaast bent, zal je nooit komen waar je moet zijn.

Als je geduld hebt en in jezelf kan afdalen om te wachten, om te strijden, maar dan vanuit een stilte, zal je vinden wat je nodig hebt.

Dikwijls is dat zeer moeilijk, sommige mensen moeten jaren geduld hebben om iets te vinden wat ze echt nodig hebben. Dan moet je weten dat ook Wij dit weten, dat We dat geweldig waarderen, en dat We ook weten wat je nodig hebt, precies op het moment dat je het nodig hebt. Dan zal het er zijn en het zal bovendien het juiste zijn.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”  
(uit hoofdstuk 5: ‘Schouder aan schouder met de Meester’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 168

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---